

Peter Hesselbergs beretning, fortalt i 2000, om hvordan det var at være skoledreng på Vammen Skole i 1930'erne (let sprogligt redigeret).

Jeg begyndte at gå i skole i 1931. Der var fire klasser 1, 2, 3 og 4. Vi gik i skole om morgenen, og når der blev ringet ind var vi alle på plads, og når læreren kom ind rejste vi os alle op og læreren bad os med en håndbevægelse sidde ned.

Det at komme i skole var ikke altid let og foregik både sommer og vinter på gå-ben for mange af eleverne. Der var ingen busser dengang, og cykler havde mange af dem heller ikke, og mange fra blandt andet Norup, Sønderup, Odelsgård og Fastrup havde en 2 – 3 km til skole. Os herinde i byen havde det lettere, hvis vi ellers kunne komme op om morgenen. Der var også dem, der allerede var ude at tjene på gårdene, de havde det svært.

Vi sang altid morgensang, f.eks. "I Østen stiger solen op" eller en anden. Vi bad derefter Fadervor. Derefter begyndte arbejdet. Vi havde som regel noget for, som vi skulle høre i, bibelhistorie, Danmarkshistorie eller salmevers. Vi havde også en time med regning og skrivning. Geografi havde vi også, og da blev det store kort trukket ned og vi flyttede lidt sammen, for ikke alle havde et atlas. Derefter blev vi på skift sendt op til kortet for at vise det læreren bad om - det var egentlig hyggeligt og belærende.

Skønskrift havde vi hos lærer Vinter, han var utrolig dygtig til at lære os at skrive en flot håndskrift hvilket mange har haft glæde af hele deres liv (blandt andet mine søstre). Vi havde også eksamen. Jeg husker ikke helt hvordan det gik til, men jeg kan huske at der gik nogle herrer og fulgte med i det vi lavede. Sportslige aktiviteter var der ingen af i skolen. Der var gymnastik i forsamlingshuset to gange om ugen. fra 19 – 20 for drenge og 20 – 21 for pigerne og fra 21 – 22 for karlene. Vi dyrkede selvfølgelig fodbold og det foregik på en mark, der var græsset godt af kreaturer, så vi måtte passe på ikke at rende i én af kokasserne.

Vi havde hvert år en udflugt og den gik gerne til Himmelbjerget, den gamle by i Århus, bryggeriet Ceres og ned til den nye Lillebæltsbro fra 1934.

Jeg blev konfirmeret i 1938 og gik til præst hos Brinkjær og Harald Sandbæk. Undervisningen foregik nede i præstegårdens lille tilbygning to timer med en pause imellem, og jeg husker tydeligt at flere af de store drenge skulle ud og have en pibe tobak i pausen, de var jo til daglig ude at tjene og var ligesom lidt foran vi andre inde i byen. Jeg sad altid på den forreste bæk i lokalet fordi jeg fik skyld for at skabe uro i klassen, og så var jeg jo under opsyn.