

Postmester Jens Chr. Thorsager 1834-1931



Landpost Jens Chr. Thorsager med sine medaljer for deltagelse i krigen 1864. Bemærk postskiltet på venstre arm.

Jens Chr. Thorsager blev født 27. november 1834 på et fattigt husmandssted i udkanten af Vammen. Han kom ud at tjene som 8-årig. Hans far, Jakob Christensen Thorsager, døde den 21. november 1857 (eller 1859), mens sønnen var soldat ved 8. bataljon i Kiel. Da han kom hjem efter 16 måneders værnepligt måtte han hjælpe moderen med gården og ernære sig som daglejer. På dét tidspunkt var familien så fattig, at familien var blevet nødt til at bryde et bræddeloft ned for at få tømmer til en kiste til far'en, som den lokale snedker så kunne fremstille.

Jens Chr. blev indkaldt igen til militæret i København, da krigen truede i 1863, og han deltog i krigen i 1864 ved Dannevirke. Da han kom hjem, overtog han hjemmet og giftede sig i 1866, og arbejdede videre som daglejer, indtil nogle af områdets fremmeste mænd: præsten, læreren og Baron P.L. Pedersdorff fra Sødal Gods, hyrede Thorsager til at hente posten fra Viborg to gange om ugen. Indtil da skulle alle, som ventede post, selv tage til Viborg og opsøge det.

I perioden 1867-1879 drog Thorsager til Viborg to gange om ugen for at hente posten, til fods. Det var omkring 30 km vandring. Den 1. august 1879 blev

han ansat ved Viborg Postkontor med kontrakt, til at hente posten i Ingstrup Skole og bringe den til Thorup, Norup og Vammen, indtil 1894.

Fra 1894 blev han 'kørende post', og kørte ruten fra Vammen over Rødding. Det fungerede sådan at posten skulle afgå fra Viborg hver morgen, og der blev afleveret en taske i Rødding til en post-kollega hér. Ved ankomsten til Vammen blev hesten sat på stald, og posten omdelt i Vammen. Ved 17-tiden kørte Jens Chr. Thorsager så tilbage mod Viborg for at være parat næste morgen. Han overnattede i et spartansk og uopvarmet værelse ved siden af stalden i St.Sct. Hans gade i Viborg. Det fortælles at han indimellem var sneet inde, fx i 1898 i hele 3 døgn i Viborg. Fra 1900 blev en del af ombæringen overtaget af en post fra Viborg – og det betød at Jens Chr. Thorsager, som nu var 66 år gammel, først behøvede at møde i Viborg klokken 11 om formiddagen.

Slappede han så af, nu hvor han havde fået mere frihed? Nej – han begyndte at passe kreaturerne på sin lille gård, og deltog i det hele taget mere hjemme i driften – og det gjorde han til han var over 90 år gammel!

I 1904 modtog han postvæsenets 25-års hæderstegn som landpost, og i 1914 blev han udnævnt til Dannebrogsmænd for sin indsats i 1864. Han gik på pension ved udgangen af september 1907, efter at have været postmester i godt 40 år, i en alder af 73. I vinteren 1931 fik han influenza og døde som 96 årig.