

Forsvarsmøde i Vammen.

Mandag Aften afholdtes i Vammen Forsamlingshus et Møde for Forsvarssgen, arrangeret af "Danske Kvinders Forsvarsforening". Efter at Formanden, Hofjægermesterinde Lüttichau havde budt Velkommen, talte Oberstløjtnant Bennike.

Oberstløjtnanten udtalte sin dybe Skuffelse over, at Forsvarskommissionen ikke havde nærmet Partierne til hinanden. Han betegnede ud fra Kommissionsflertallets Forudsætninger Københavns Sikring mod Landsiden som en Nødvendighed. Det er saa langt fra, at et befæstet København

"binder" Kysthæren, at det tværtimod frigør denne. Et aabent København kan let besættes; skal Neutralitetskrænkelser undgaaes, maa Værnet være saa stærkt, at en Stormagt lader os i Fred, fordi Fordelene ved at besætte ikke vejer op mod Vanskelighederne. Oberstløjtnanten betegnede Talen om, at Københavns Landbefæstning var en højrepolitisk Sag, som uvederhæftig. Det er jo dog netop et Venstreministerium, der efter modent Overlæg foreslaar denne Løsning. Hvad vi sparer i Penge ved en billigere Forsvarsordning, kan vi let komme til at betale med Blod.

Dernæst talte Pastor Bruun, Levring, som i varme og mandige Ord formanede til ikke blot at "bygge vort Land", men ogsaa at værne det. Her nytter halve Forholdsregler ikke. Vi maa lære af Historien. Naar har man set, at Kulturen alene kunde værne et Folk? Havde Danmark ikke gjort Modstand i 1864, havde der nu ikke været noget dansk Folk i Sønderjylland. Nu følger Sønderjyder og Dansk-Amerikanere Forholdene her hjemme med spændt Forventning, og hvert Bevis paa, at der endnu er Forsvarsvillie i Folket, glæder dem. Afgørelsen ved det kommende Valg er den vigtigste i Mands Minde. Ta-

Forsvarsmøde i Vammen.

Mandag aften afholdtes i Vammen Forsamlingshus et Møde for Forsvarssgen, arrangeret af "Danske Kvinders Forsvarsforening". Efter at Formanden, Hofjægermesterinde Lüttichau havde budt velkommen, talte Oberstløjtnant Bennike.

Oberstløjtnanten udtalte sin dybe Skuffelse over, at Forsvarskommissionen ikke havde nærmet Partierne til hinanden. Han betegnede ud fra Kommissionsflertallets Forudsætninger Københavns Sikring mod Landsiden som en nødvendighed. Det er saa langt fra, at et befæstet København "binder" Kysthæren, at det tværtimod frigør denne. Et aabent København kan let besættes; skal Neutralitetskrænkelser undgaaes, maa Værnet være saa stærkt, at en stormagt lader os i Fred, fordi Fordelene ved at besætte ikke vejer op mod Vanskelighederne. Oberstløjtnanten betegnede Talen om, at Københavns Landbefæstning var en højrepolitisk Sag, som uvederhæftig. Det er jo dog netop et Venstreministerium, der efter modent Overlæg foreslaar denne Løsning. Hvad vi sparer i Penge ved en billigere Forsvarsordning, kan vi let komme til at betale med Blod.

Dernæst talte Pastor Bruun, Levring, som i varme og mandige Ord formanede til ikke blot at "bygge vort Land", men ogsaa at værne det. Her nytter halve Forholdsregler ikke. Vi maa lære af Historien. Naar har man set, at Kulturen alene kunde værne et Folk? Havde Danmark ikke gjort Modstand i 1864, havde der nu ikke været noget dansk Folk i Sønderjylland. Nu følger Sønderjyder og Dansk-Amerikanere Forholdene her hjemme med spændt forventning, og hvert Bevis paa, at der endnu er Forsvarsvillie i Folket, glæder dem. Afgørelsen ved det kommende valg er den vigtigste i Mands Minde.

den vigtigste i Mand's Munde. Taleren advarede mod den velbekendte danske Sorgløshed. Der var virkelig Fare paa Færde.
 I en paafølgende Diskussion foreslog Jens Kvorning, Norup, at Forsvarsmøder og Vælgermøder skulde slaas sammen, for at Vælgerne kunde faa Sagen alsidig belyst.

Taleren advarede mod den velbekendte danske Sorgløshed. Der var virkelig Fare paa Færde.

I en paafølgende Diskussion foreslog Jens Kvorning, Norup, at Forsvarsmøder og Vælgermøder skulde slaas sammen, for at Vælgerne kunde faa Sagen alsidig belyst.

Artiklen blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 12. maj 1909.

Hofjægermesterinde Lüttichau må være Margrethe Theresia Petrine Malvine, 1935-1924. Det er altså i alder af 74 år, at hun er formand for "Danske Kvinders Forsvarsforening" - sikkert for en lokalafdeling. En Charlotte Norrie står i hvert fald som præsident for landsforeningen.



På billedet ses hun i 1910, hvor hun fejrer guldbryllup med hofjægermester Christian Ditlev Lüttichau, 1832-1915. Det er ham, som var finansminister og nu står og skuer ud over Hjultorvet i Viborg..

Som på Tjele var det også stiligt på Norupgård, hvor Jens Kvorning har sat sig til rette med sin kone, Kirsten og deres plejedatter Kirstine Christiansen. Kirsten er den navnkundige "Pigen fra Løvel", som gav busten af Christian den Niende et ordentligt gok i nødden i Løvel Forsamlingshus.



H.F. Bennike var en dansk oberstløjtnant og far til fire sønner, der alle blev officerer og modstandsfolk under den tyske besættelse af Danmark. Han døde i 1920.

I artiklen nævnes intet om en eventuel opposition til "forsvarssagen", og det kan undre, når man ser annoncen med stillere for en radikal kandidat til valget i 1910.

Grønvald Fynbo er én af stillerne. Om han ikke har deltaget i mødet eller er blevet ignoreret i referatet, står foreløbigt hen i det uvisse.

Artiklen er transskriberet og let researchet i november 2023 af Erik Overgaard.

**Opfordring fra Gaardejer og Træhandler
S. S. Borresens Stillere.**

Vælger!

Stem
 imod Kjøbenhavn's Besættning og de kolossale Militærudgifter,
 imod Finansernes Udeløggelse og store, nye Skatter,
 imod Landstingets Overmagt og den privilegerede Valgrets Betænkse.

Stem
 for Militærudgifternes Nedbringelse,
 for Sparommelighed i Statskudsforholdningen,
 for den almindelige Valgret og fuldt folkeligt Selvfyre.

Derfor mød paa Valgdagen og giv Vorrejsen eders Stemme:
 Gmd. Christen Christensen, Kastrup. Gdjr. Anders Jonassen, Højring. Gmd. Kristen Holbæk, Bøkerballe. Gmd. Niels Therkildsen, Eris. Gmd. Jørgen A. Lambertsen, Kastrup. Bager Grøvdal, Kastrup. Vælleger P. Hermanen, Kastrup. Gdjr. Chr. Bisgaard, Svam. Gdjr. Th. Hørgaard, Høllom. Esper Andersen, Kastrup. Gdjr. Niels Søndergaard, Trostrup. Smed Th. Pedersen, Rødding. Mejeribestyrer Hølløse, Ubjerg. Vælleger Hølløse, Kølsten. Gmd. Th. Pedersen, Efte, Kølsten. Gmd. Jacob Weidgaard, Over Biskum. Gmd. Ludvig Nielsen, Vigum. Vælleger A. Nielsen, Bammen. Gmd. Jens Pedersen, Bjelbø. Lærer Grønvald-Fynbo, Bammen. Gmd. Jens Olsen, Bindum. Gmd. Anders Nielsen, Tønderup. Gmd. Niels Peter Nielsen, Svinglebjerg. Gmd. Mourits Nielsen, Svinglebjerg. Gmd. Peder Nielsen, Guldager.